

Filatelistenvereniging PhilaHanze
(nr. 001) 03.2022 monotype.01@hotmail.com

Elvis Presley



Tupelo (Mississippi) is een stadje met 40.000 inwoners in het zuiden van de VS. Vanwege de vele rubberbomen die er groeien die latex produceren werd het stadje vroeger Gumpound genoemd. De huidige naam is van na de burgeroorlog (1866). De stad is bekend om zijn meubelindustrie maar vooral, hoe kan het



ook anders, van de King of Rock 'n Roll, Elvis Presley. Hij heeft er op 8 januari 1935 het levenslicht gezien en is er als enig kind opgegroeid (zijn tweelingbroer is dood geboren). Via de kerk krijgt hij de gospelmuziek met de paplepel ingegeven. Als hij 11 jaar wordt krijgt hij zijn eerste gitaar. In 1954 neemt hij voor het eerst

bij een muziekmaatschappij een demo op, maar als hij een paar jaar later overstapt naar het grote RCA Records (Phillips verkoopt het contract voor 40.000 dollar, een mega bedrag) komt zijn carrière op gang met zijn ongebruikelijke stem, vetkuif, bakkebaarden en wilde heupbewegingen. Zijn eerste succesvolle



single is Heartbreak Hotel.

Niet als de meeste Amerikaanse mannen moet ook Elvis in dienst. Hij wordt als soldaat in



West Duitsland gestationeerd. Daar ontmoet hij zijn vrouw Prescilla Baulieu. In 1968 wordt zijn dochter Lisa Marie geboren. Terug in de States treedt hij op met bekende artiesten zoals Frank Sinatra en speelt hij in een aantal (vrij matige) films, maar vanaf 1968 gaat het crescendo met diverse hits als 'In the Getto' en 'Suspicious Minds'.

In de vroege jaren 70 gaat het de verkeerde kant op met Elvis. Zijn huwelijk loopt op de klippen, hij raakt verslaafd aan eten (hij weegt dan 160 kilo) en gebruikt overmatig veel medicijnen. Op 16 augustus 1977 vindt zijn verloofde hem bewusteloos in de badkamer. Een hartaanval wordt hem fataal. Na zijn dood groeit hij uit tot een van de grootste legendes uit de popgeschiedenis. Graceland (Memphis),



waar hij begraven ligt, is een waar bedevaartsoord, te vergelijken met Père-Lachaise in Parijs, waar Jim Morrison van De Doors zijn laatste rustplaats heeft. Maar de muziek van de man die met zijn liedjes de wereld veranderde leeft eeuwig voort.